

YARDIM ET KORKUYORUM

Duygusal Savaşları Tanrı Sözü'nün
Gücüyle Yenmek

JOYCE MEYER

**YARDIM ET
KORKUYORUM!**

YARDIM ET KORKUYORUM!

**Duygusal Savaşları
Tanrı Sözü'nün Gücüyle
Yenmek**

Joyce Meyer



Yeni Yaşam Yayınları

Yeni Yaşam Yayınları



Acıbadem Mah. Muhtarbey Sok,
İyiler Apt. No: 8/B, Kadıköy – İSTANBUL

Tel.: (0216) 414 16 15
www.yyyayinlari.com

ISBN 975-8318-36-5

Help Me I'm Afraid

Copyright © 1998 Joyce Meyer

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Sertifika No: 10903

*Kitapta kullanılan İncil ayetlerinin bazılarının arasına parantez içinde açıklamalar konulmuştur.
Bu açıklamalar yazarın konuya ilişkin yorumunu belirtmek için kullanılmıştır.*

Basım: Anadolu Ofset
Davutpaşa Cd. Emintaş Kazım Dinçol San. Sit.
No: 81/87, Topkapı – İstanbul
Tel: (0212) 567 89 92/93
4. Basım, Ocak 2017

İçindekiler



Giriş	7
<i>Kısım 1 — Korkudan Özgürlük</i>	
1 Korkuya Karşı Durmak	13
2 Her Konuda Dua Edin, Hiçbir Şeyden Korkmayın!	27
3 Dua Türleri	45
4 Egemenliğin Anahtarları	65
Sonuç	81
<i>Kısım 2 — Kutsal Kitap Ayetleri</i>	
- Korkunun Üstesinden Gelmek İçin Kullanabilecek Kutsal Kitap Ayetleri	85
<i>Dua</i>	
- Korkuyla Savaşmak İçin	89
- Kurtuluş Duası	91

Giriş



Mesih İsa'ya iman etmiş insanlar olarak ruhsal mirasımızda mevcut olan faydalardan biri de korkudan özgür olmaktır. Ancak korksak da yolumuza devam edebiliriz. Çünkü Tanrı'nın bizimle olup bizi koruyacağını biliyoruz. O'na itaat ettikçe, bize yardım edecektir; bizim yerimize savaşmak, bizi kurtarmak ve bizleri zafere ulaştırmak için önümüzden gidecektir.

Korkudan ötürü hayatınızda bazı şeyleri kaçırdığınızı düşünüyorsanız, korkuyla nasıl başa çıkıp onu nasıl yenebileceğinizi öğrenebilir ve Tanrı'nın sizin için tasarlamış olduğu bol yaşamı yaşamaya başlayabilirsiniz.

1. Kısım



Korkudan Özgürlük

1



Korkuya Karşı Durmak

“...Sizinle birlikte giden Tanrınız RAB'dir. O sizi terk etmeyecek, yüzüstü bırakmayacaktır.”

Yasa'nın Tekrarı 31:6

1

Korkuya Karşı Durmak

“Korkma, çünkü Ben, Rab, seninle birlikteyim” mesajı Kutsal Kitap boyunca birçok değişik biçimde dile getirilmiştir. Tanrı korkmamızı istemez, çünkü korku Tanrı’nın bizim için tasarladıklarına kavuşmamızı ve bunları gerçekleştirmemizi engeller. Tanrı bizi seviyor ve bereketlemek istiyor. Ayrıca korkmamanın yollarını göstermiştir.

Aşağıdaki ayetlere bakarsak, İsa Mesih’e iman edenlerin, iman etmeyenlerin –‘dünya’dan olan insanların– korktuğu şeylerden korkmaması gerektiğini görebiliriz. Tanrı bizim bu şeylerden korkmamızı istemiyor.

Rab beni halkın tuttuğu yoldan gitmememe konusunda şiddetle uyararak şöyle dedi:

‘Onların entrika (*zor ya da kutsal*) dediği her şeye siz entrika demeyin; onların korktuğundan korkmayın, yılmayın.

Her Şeye Egemen Rab'bi kutsal sayın (*O'nu emniyetinizin tek ümidi sayarak O'nun adını onurlandırın*). Korkunuz, yılmığınız O'ndan olsun (*öyle ki, O'na güvenmezlik ederek ya da insan korkusuyla O'nu küstürmeyesiniz*).'

Yeşaya 8:11-13

Tanrı, Kendi gücüne dayanarak güçlü ve zaferli bir şekilde yaşayabileceğimizi söylüyor. Ne olursa olsun, bizleri hiçbir zaman bırakmayacağını ya da terk etmeyeceğini vaat etmiştir.

Korkmayın!

İmanla adım atacakken ya da sadece bunu düşündüğümüzde bile korkunun içimizde dalga dalga yayıldığına hepimiz tanık olmuşuzdur. Korkunun kaynağının Şeytan olduğunun bilincine varmalıyız. 1.Yuhanna 4:18'de şöyle yazılıdır:

Sevgide korku yoktur. Tersine, yetkin sevgi, korkuyu siler atar. Çünkü korku cezalandırılma düşüncesinden ileri gelir. Korkan kişi, sevgide yetkin kılınmış değildir.

Şeytan, Tanrı'nın bizim için hazırlamış olduklarına kavuşmamıza ve O'nun yapmamızı istediği şeyleri yapmamıza engel olmak ister. Bu nedenle kuşku duyup perişan hale gelmemizi sağlamak için bize işkence etmek üzere korku gönderir.

İmanımızı, Tanrı'nın kendi Sözü'nde söyledikleri üzerinde inşa ederek korkudan özgür yaşayabiliriz. Örneğin:

Tanrı bize korkaklık [*ya da ödle, korkudan sinen*] ruhu değil, güç, sevgi ve özdenetim (*dengeli bir düşünüş ve disiplin*) ruhu vermiştir.

2.Timoteos 1:7

Güçlü ve yürekli olun! Onlardan korkmayın, yılmayın. Çünkü sizinle birlikte giden Tanrınız RAB'dir. O sizi terk etmeyecek, sizi yüzüstü bırakmayacaktır.

Yasa'nın Tekrarı 31:6

Romalılar 10:17'de, "Demek ki iman, haberi duymakla, duymak da Mesih'le ilgili sözün yayılmasıyla olur" diye yazılıdır. Yukarıdaki ve kitabın sonundakilere benzer ayetler öğrenmeli, ikrar etmeli ve onları suşadığımızda içtiğimiz bir bardak su gibi iç-

meliyiz. Rab'bin bize ve bizim hakkımızda söylediklerini yüksek sesle ikrar ettiğimizde, Tanrı Sözü, bize işkence eden ve bizi engelleyen korkuları yenmemiz için güç verecektir.

Tanrı'nın önünde güvenimiz (*itimat, cesaret ayrıcalığı*) şu ki, O'nun isteğine uygun [*O'nun planıyla uyuşan*] ne dilersek [*nasıl bir istekte bulunursak bulunalım*] bizi dinler ve işitir [*bundan eminiz*].

Her ne dilersek bizi işittiğini bildiğimize göre, O'ndan dilemiş olduklarımızı aldığımızı [*bize şu anda sahip olduğumuz bir şey olarak verildiğini*] da [*kesinleşmiş, mutlak bir bilgiyle*] biliriz.

1.Yuhanna 5:14, 15

Tanrı'nın bildirilmiş isteği olan Tanrı Sözü'nü, ilan etmekte ve duada kullanmakta güç vardır. Dua zamanımızda yapabileceğimiz en önemli şeylerden birinin Tanrı Sözü'nü ikrar etmek olduğuna ikna olmuş durumdayım.

Bir konuyla korku, dehşet, merak ya da mantık nedeniyle yüzleşmekten kaçındığımızı fark ettiğimizde yapmamız gereken,

dua edip Tanrı'dan bizim için yapmaya söz verdiđi Őeyi yapmasını, yani önümüzden gidip bizim için yolu açmasını istemektir. Yakup bize, sahip olmadığımızı, çünkü istemediğimizi söylüyor (Yakup 4:2). İsa da istememizi, aramamızı ve kapıyı çalmamızı söylüyor (Matta 7:7).

Örneğın, bir iş görüşmesiyle karşı karşıya olduğumuzda kötü bir izlenim bırakıp işi alamamaktan korkacağımıza, Rab'den bizimle beraber olmasını, önümüzden gidip kendimizi en iyi şekilde sunabilmemiz için yolu hazırlamasını istemeliyiz. Sonra da çıkacak sonucun, ne olursa olsun Tanrı'nın bizimle ilgili kusursuz istek ve planına uygun olarak bizim iyiliğimize sonuçlanacağına emin olabiliriz.

Korksan da Yap!

RAB Avram'a [*Haran'da*] 'Ülkeni, halkını, babanın evini bırak, sana göstereceğim topraklara [*kendi yararın için*] git' dedi.

Yaratılıő 12:1

Tanrı size, evinizi, ailenizi ve sizin için bildik ve rahat olan her ne varsa bırakıp

bilmediğiniz bir yere gitmenizi söylese, kendinizi nasıl hissederdiniz? Korkar mıydınız?

Bu ayette İbrahim'in karşı karşıya kaldığı durum tam olarak buydu. Bu durum onu korkuttu. Bu yüzden Tanrı ona tekrar tekrar, "Korkma" dedi.

Tanrı, İsrailoğullarına, kendilerine miras olarak vermeyi vaat ettiği diyarı almak üzere önderlik etmesi için çağırduğunda Yeşu'ya da aynı mesajı vermişti (Yeşu 1:6,7,9).

Tanrı için herhangi bir şey yapacak olan herkes, Rab'in kendisine düzenli bir şekilde, "Korkma" dediğini işitmek durumunda kalacaktır.

Ekvator'da kendisi dışında dört misyonerle birlikte kocası öldürülen Elizabeth Elliot, yaşamının tamamıyla korku tarafından yönetildiğini söylemişti. Adım atmaya kalkıştığı her seferinde korku onu durduruyordu. Sonra bir arkadaşı ona kendisini özgür kılacak bir şey söylemiş: "Neden korktuğun halde yapmıyorsun?" Elizabeth Elliot ve öldürülen misyonerlerden birinin kız kardeşi olan Rachel Saint, kocaları ve erkek kardeşlerini öldüren kabileler de dahil, yerli kabilelere müjdeyi bildirmeye gittiler.

Çođu zaman, bir Őeyi yapmak iin korkumuz geene kadar beklememiz gerektiđini dűŐunűrűz. Eđer bűyle yaparsak Tanrı iin, baŐkaları ve hatta kendimiz iin bűyűk bir olasılıkla ok az Őey baŐaracađız. Hem Avram hem de YeŐu'nun Tanrı'ya iman ve itaatle bir adım atmaları ve Tanrı'nın kendilerine yapmalarını buyurduđu Őeyi yapmaları gerekti. Korktukları halde!

Rab bana, "Neden korkarak yapmıyorsunuz?" ile ilgili űykűyű hatırlattı. Sonra da bana korku hakkında bazı Őeyler gűstermeye baŐladı.

"Korkma", "Kama!" Anlamına Gelir

...Korkmayın! Yerinizde durup [*sađlamca, gűvenle, dehŐete dűŐmeden*] bekleyin ve RAB'bin bugűn sizin iin gerekleŐtireceđi kurtuluŐu gűrűn.

Mısır'dan ıkıŐ 14:13

Tanrı'nın bana sűylediđinden ıkardıđım sonu, "Korkma" sűzűnűn "Kama" anlamına geldiđiydi. Bundan sonra korkunun özűmű basittir. Korkuyla karŐı karŐıya olduđumuzda, onun űnűnde diz űkmek ye-

rine, ona karşı sağlam bir şekilde durmalı ve korktuğumuz şeyi yine de yapmalıyız.

Tanrı'nın bizlere yapmamızı söylediği şey de aynen budur. Dizlerimiz titrese, ağızımız kurusa ve kendimizi bayılıp düşecekmiş gibi hissetsek de, "Ya Rab, beni kuvvetlendir. Sen bana bunu yapmamı söyledin ve Senin yardımınla ben bunu yapacağım. Çünkü bu, Senin benimle ilgili bildirmiş olduğun isteğindir. Hayatımın korkuyla değil, Senin Sözü'ne yönetilmesini istiyorum" demeyi sürdürmeliyiz.

Korkuya Tanrı Sözü'yle Karşılık Vermek

Korku, gitmesini dilemek ya da umut etmekle gitmez. Tanrı Sözü'yle karşılık vererek ele alınmalıdır.

İnsanların dua aracılığıyla korkudan mucizevi bir şekilde kurtarıldığı zamanlar vardır. Buna hiç kuşku yoktur, çünkü bizler mucizeler yaratan bir Tanrı'ya hizmet ediyoruz. Ben de insanların korkudan kurtulmaları için dua etmişimdir. Bu insanlar daha sonra bana gelip, "Sen benim için dua ettikten sonra, korku konusunda bir daha asla sorun yaşamadım" demişlerdir. Ama çoğu zaman korkularımızı Tanrı Sözü üze-

rinde derin düşünerek, konuşarak ve Kutsal Ruh'un gücüyle karşı koyarak yeneriz.

Çocukluk yıllarımda maruz kaldığım sustimalin sonucu olarak büyük bir sorunum vardı. Hayatımda kurtarılmaya muhtaç olduğum birçok şey vardı. Yalnız tek bir küçük istisna hariç, Tanrı beni O'nun Sözü'nü hayatıma uygulamamın sonucu olarak hepsinden özgür kıldı. Tanrı bizleri her zaman bir "şeyler"den kurtarmaz; onların "içinden" geçerken bizimle birlikte yürür.

Korku Yalandır

O (*Şeytan*) başlangıçtan beri katildi. Gerçeğe bağlı kalmadı. Çünkü onda gerçek yoktur. Yalan söylemesi doğaldır. Çünkü o [*kendisi*] yalancıdır ve yalanın babasıdır.

Yuhanna 8:44

Kutsal Kitap bizlere, "Ürpermeyin", "Terlemeyin" ya da "Titremeyin" değil, "Korkmayın" der.

Arada bir fark vardır.

Bu çerçevede korku, kaçmaktır. Elizabeth Elliot'un arkadaşı, korktuğu şeyden

kaçmak yerine onu yapmaya başlamasını öneriyordu.

Korku sözcüğünün aslında “Gerçek Görünen Sahte Kanıt” ifadesinin kısaltması olduğu söylenir (*F-E-A-R: False Evidince Appearing Real*).

İsa, Şeytan’ın yalancı ve bütün yalanların babası olduğunu söylemiştir. Gerçek onda yoktur. İnsanlar Rab’be itaat edip Tanrı’nın onlar için hazırlamış olduğu bereketlere kavuşamamışlar diye onları aldatmak için korkuyu kullanmaya çalışır.

Çoğu kez bir şeyin korkusu, o şeyin kendisinden daha kötüdür. Genelde korktuğumuz şeyi yapmak konusunda yeterince cesur ve kararlı olduğumuzda onun korktuğumuz kadar kötü olmadığını keşfederiz.

Kutsal Kitap’ta Rab’bin halkına tekrar tekrar, “Korkma” dediğini okuyoruz. Bunu sürekli tekrar etmesinin nedeni, bereketlerini Şeytan’ın çalmasına izin vermemeleri için halkını teşvik etmek ve yüreklendirmek istemesiydi.

Aynı şekilde, Rab korktuğumuzu bildiğinden önümüzdeki zorlukları aşmamız ve Kendisinin bize yapmamızı buyurduğu şeyleri yapmamız için bize öğüt verip yürek-

lendirir. Neden mi? Çünkü zorlukların ardında bizi büyük bereketlerin beklediğini bilir.

Bunun bir örneğini Avram'da görüyoruz.

Cesaret ve İtaat Büyük Ödüller Üretir

Rab bir görünümde Avram'a, "Korkma, Avram" diye seslendi, "Senin kalkanın benim. Ödülün çok büyük olacak."

Yaratılış 15:1

Daha önce Yaratılış 12:1'de görmüş olduğumuz gibi, Tanrı İbrahim'den zor bir şey istemişti. Sözleri kısaca, "Eşyalarını topla, tanıdığın herkesi ve rahat olduğun her şeyi bırak, benim sana göstereceğim yere git" anlamına geliyordu.

İbrahim korkuya diz çökmüş olsaydı, öykünün geri kalan kısmı hiçbir zaman gerçekleşmezdi. Tanrı'yı hiçbir zaman kalkanı ve büyük ödülü olarak yaşayamazdı. O büyük ödüle hiçbir zaman kavuşamazdı.

Aynı şekilde Yeşu da korkusunu yenip Tanrı'nın, halkına vaat edilen diyara girmekte önderlik etmesi buyruğuna itaat etmemiş olsaydı, ne kendisi ne de onlar Tan-

rı'nın kendileri için planlayıp hazırlamış olduđu şeylerin tadını çıkartamazlardı.

Tanrı Sözü'nde, bizi korkuyla Şeytan'ın arzuları önünde diz çökmeye son vermemiz için donatmak üzere güç vardır. Tanrı'nın yapmamızı istediđi şeyi korkmamıza rağmen yapabiliriz.

2



Her Konuda Dua Edin, Hiçbir Şeyden Korkmayın!

Doğru kişinin (*içten ve devamlı*)
yalvarışı çok güçlü ve etkilidir.

Yakup 5:16

2

Her Konuda Dua Edin, Hiçbir Şeyden Korkmayın!

Bir süre önce Rab bana şöyle dedi: “Her konuda dua et, hiçbir şeyden de korkma.” Rab bunu bana, gideceğim yeni kuaförün saçımı iyi yapmayacağı konusunda belirsiz bir korku hissettiğimde söyledi.

Kutsal Ruh bana, “Ondan korkma. Onun için dua et. Rab’bin bu kadını, onun senin için yapılması gerekeni yapabilmesi üzere meshetmesi için dua et” dedi.

Bunu izleyen iki hafta boyunca, dua ettikçe Tanrı korku hakkında birçok şey göstermeyi sürdürdü. Bunların birçoğu, korkunun yaşamıma girip bana sorun çıkarmaya çalıştığı, hayatımın küçük alanlarıyla ilgiliydi. Her durumda, konu ne kadar büyük ve önemli ya da küçük ve önemsiz olursa olsun, Rab bana çözümün dua olduğunu gösterdi.

Korkma (*korkacak bir şey yok*), çün-

kü ben seninleyim, yılma, çünkü Tanrının benim. Seni güçlendireceğim, evet, sana yardım edeceğim; zafer kazanan sağ elimle sana destek olacağım.

Çünkü sağ elinden tutan, 'Korkma, sana yardım edeceğim' diyen Tanrının RAB benim.

Yeşaya 41:10, 13

Bu ayetlere göre Rab, halkına etraflarına dehşetle bakmamalarını ve cesaretlerinin kırılmamasını, çünkü Kendisinin onların Tanrısı olduğunu söylüyor.

Bazen sadece içinde bulunduğumuz durumlara bakarak korkarız. Bu her zaman bir hatadır. Gözlerimizi ve sözlerimizi sorunumuza ne kadar odaklarsak, o kadar korkak bir hale geliriz. Bunun yerine, gözlerimizi ve sözlerimizi Tanrı'ya odaklamalıyız. Tanrı, hayatta karşımıza çıkabilecek her şeyle başa çıkabilecek güçtedir.

Tanrı, bizleri kuvvetlendirmeye, zorluklar karşısında güçlendirmeye, zaferli sağ eliyle yardım etmeye ve korumaya söz vermiştir. Ayrıca bizlere korkmamamızı buyurur. Hiçbir zaman korku duymamamızı değil, korkunun bizi yönetimi altına

almasına izin vermememizi buyurduğunu unutmayın.

Rab size ve bana kişisel olarak, “Korkma, ben sana yardım edeceğim” demektedir. Ancak her şeyi tehlikeye atıp iman adımı atacak kadar itaatkâr oluncaya dek Tanrı’nın yardımını göremiyoruz.

Vaaz etmek için Tanrı’nın meshedişini ne zaman aldığımı biliyor musunuz? Kürsüye giden yolu kat edip konuşmaya başladığımda – daha önce değil, o adımı attığımda.

Tanrı bugün bizlere, “Korkunun yaşamınızı yönetmesine izin vermeyin. Size yapmanızı söylediğim şeyi yapmaya başlayın, çünkü size söylediğim şey yine sizin yararınızdır. Diğer taraftaki bereketleri ben biliyorum. Şeytan da biliyor. Size korku yoluyla saldırmasının nedeni de bu. Ben de bu yüzden size korkmamanızı söylüyorum” demektedir.

Korkma, Sen Benimsin!

Ey Yakup soyu, seni yaratan, Ey İsrail, sana biçim veren RAB şimdi şöyle diyor: “Korkma, çünkü seni (*fidyeyle*) kurtardım, seni adınla çağırdım, sen benimsin. Suların içinden geçerken

seninle olacağım, ırmakların içinden geçerken su boyunu aşmayacak. Ateşin içinde yürürken yanmayacaksın, alevler seni yakmayacak.”

Yeşaya 43:1, 2

Burada Rab, çeşitli sıkıntılardan geçtiğimizde korkmamamızı söylemektedir. Bunun anlamı, yaşamlarımızda zaferi yaşayacağımızdır, ama zaferi ancak bunların içinden geçtikçe yaşayabiliriz. Eğer bunların içinden geçeceksek, o zaman artık kaçmamamız gerekir.

Rab bize bizimle birlikte olacağını vaat etmiştir, sudan ve ateşten geçerken bizi güvende tutacağını, suyun bizi boğmayacağını ve ateşin bizi yakmayacağını ya da kavurmayacağını söylemiştir.

Şadrak, Meşak ve Aved-Nego adlı üç İbrani gencin öyküsünü hatırlıyor musunuz? Ateşli fırına atılmışlardı, ama fırından sadece zarar görmeden çıkmakla kalmadılar, üzerlerinde duman kokusu bile yoktu! (Daniel 3:1-30).

Ateşli bir fırına atılmaya benzer bir sıkıntıya atılmak gibi büyük korkular vardır.

Bir de saçınızın güzel gözükmeyeceğinden korkmak gibi küçük korkular vardır!

Kanser, kalp krizi ya da sevdiğimiz birinin ölümü gibi büyük veya piknik yapmayı planladığımız gün yağmur yağması, arabamızı park edecek bir yer bulamamak gibi küçük şeylerden korkabiliriz. Ama büyüklüğü ya da nedeni ne olursa olsun, korku korkudur ve aynı şekilde ele alınmalıdır. Gördüğümüz gibi, Tanrı Sözü'yle ve dua aracılığıyla karşılık verilmelidir. Dua ettiğimizde inanmalıyız. Korku bizim düşmanımızdır ve ona düşmanımız gibi davranmalıyız.

İman: Korkunun Panzehiri

Sizden birinin bilgelikte eksiği varsa, herkese cömertçe, azarlamadan veren Tanrı'dan istesin; Tanrı ona verecektir. Yalnız hiç kuşku duymadan, imanla istesin. Çünkü kuşku duyan kişi rüzgârın sürükleyip savurduğu deniz dalgasına benzer. Tüm yaşamında böyle değişken, kararsız olan adam Rab'den bir şey alacağını ummasın.

Yakup 1:5-7

Korkunun tek panzehiri imandır.

Siz ya da ben bir tür zehir içseydik, bir panzehir içmemiz gerekecekti, yoksa zehir ciddi bir hasara, hatta ölüme yol açabilirdi. Aynı şey, korkunun ölümcül zehri için de geçerlidir. Korkunun bir panzehiri olmalıdır ve tek panzehiri de imandır.

Korku gelip kapımızı çaldığı zaman onu imanla yanıtlamalıyız, çünkü korkuya karşı etkin olan başka hiçbir şey yoktur. İmanı taşıyan ana taşıttır.

Sorunlarımızda imanımızı ön plana çıkarmalıyız. İman olmadan dua etmek mümkündür (bunu her zaman yapıyoruz), ama gerçek imana sahip olup da dua etmemek imkânsızdır.

Yakup bize, bir ihtiyacımız olduğunda, dua etmemiz ve onu Tanrı'dan *basit, iman dolu* bir duayla istememiz gerektiğini söyler. Bu iki sözcük çok önemlidir. Bunu yapmamızın yolu da Tanrı'dan istemiş olduğumuz şeyi, O'nun ilahi isteği ve tasarısına göre almış olduğumuza inanarak, dua edip iman etmektir.

Öyleyse, korkuyu yenmenin anahtarı, basit, iman dolu, *sürekli* duadır.

Her Zaman Dua Edin!

Her türlü dua ve yalvarışla, her zaman Ruh'un yönetiminde dua edin. Bu amaçla, tüm kutsallar için yalvarışta bulunarak tam bir adanmışlıkla uyanık durun.

Efesliler 6:18

Elçi Pavlus Efesliler 6:10-17'de, Tanrının sağladığı ruhsal zırhtan, onları nasıl kullanmamız gerektiğinden ve ruhsal savaşa girmek için gerekli olan Ruh'un kılıcından söz eder. Zırhın her parçası listelendikten sonra, 18'inci ayette Pavlus mesajını, "Her zaman dua edin..." diye özetlemektedir.

Hangi sıklıkta dua etmemiz gerekmektedir?

Her zaman.

Nasıl dua etmeliyiz?

Ruhta, her türlü duayla.

Bir sonraki bölümde duanın çeşitli türlerini inceleyeceğiz, ama şimdilik "her zaman" dua etmeye bakalım.

Bunun anlamı nedir? Bir süper markette alışveriş yaparken Tanrı yüreğimize dua etme isteği koyarsa bu, orada dizlerimizin

üzerine çöküp dua etmemiz gerektiği anlamına mı geliyor?

Ben sık sık yatağımın yanına diz çöküp dua ederim. Tanrı tarafından, O'nun önünde yüzü koyun yere yatarak dua etmeye yönlendirildiğimi hissettiğim zamanlar da olmuştur. Dua ederken duruş şeklimizi duayla karıştırmamak konusunda dikkatli olmalıyız. Süper markette yürürken de sessizce dua edebiliriz.

Yaşamın değişik dönemlerinde farklı biçimlerde dua edebiliyoruz. Örneğin, üç ya da dört küçük çocuğu olan genç bir anne, dua yaşamını, çocukları büyüyüp evden ayrılmış olan yaşlı bir anneden farklı bir şekilde yapılandıracaktır.

Başka biri bunu böyle yapıyor diye duayı şu ya da bu şekilde etmemiz gerektiğini düşünerek dua konusunda fazla "dindar" bir hale gelirsek, suçluluk duygusu hissederiz. Duada önemli olan, duruş şekli ya da yeri ve zamanı değil, imanla dua etmektir – her zaman, durmadan. İsteddiğiniz ya da gereksinim ortaya çıktığı her zaman DUA EDİN!

Durmadan Dua Edin

Sürekli dua edin [*azimle dua edin*].

1.Selanikliler 5:17

Bu ayet başka bir çeviride, “Durmadan dua edin” olarak geçer.

Bu sözleri okuyup “Ya Rab, hiç durmadan sürekli dua edebileceğim noktaya nasıl gelebilirim ki?” diye düşünürdüm. Benim için, “durmadan” sözcüğü, hiç ara vermeden, duraksamadan dua etmek anlamına geliyordu.

Bunun nasıl mümkün olabileceğini anlayamıyordum.

Şimdi Pavlus’un söylediği şeyi daha iyi anlıyorum. Dua etmenin, nefes almak gibi, sürekli, ama farkına varmadan, tamamıyla bilincinde olmadan yaptığımız bir şey olması gerektiğini söylüyordu.

Hepimiz nefes alarak yaşarız. Fiziksel bedenlerimiz için bu gereklidir. Aynı şekilde ruhsal bedenlerimiz de dua ile beslenecek ve kuvvetlenecek biçimde tasarlanmışlardır.

Sorun şudur: Dinsel düşünme biçimizden ötürü yanlış bir fikrin ürünü olarak

belli bir programa uymadığımız takdirde, bir eksikimiz olduğu düşüncesine kapılırız. Dua konusunda fazla saat-merkezli olmuşuzdur.

Rab bana bu örneği, nasıl dua etmemiz gerektiğini göstermek için verdi. Bütün gün nefes aldığımız, ama hiçbir zaman aldığımız nefesleri saymadığımız gibi, dualarımızın hesabını tutmadan bütün gün boyunca dua etmeliyiz.

Hiçbir zaman bana, şu kadar dakikada bir nefes almamı hatırlatması için bir saat taşımadım. Hiçbir zaman işten eve gelip bir deftere o gün kaç kere nefes aldığımı da yazmadım. Ne zaman gerekiyorsa, sürekli olarak, durmadan, bunun hakkında fazla bir şey düşünmeden nefes alırım. Dualarımız da aynı şekilde olmalıdır.

Günde kaç kere dua ettiğimi bilmiyorum; gün boyunca dua ederim. Sabahleyin kalktığımda dua etmeye başlarım. Gece uyuyana kadar da dua etmeye devam ederim. Bütün gün boyunca dua etmenin yanı sıra, dua için ayrılmış özel zamanlardan da zevk alırım.

Bu, başka hiçbir şey yapmadığım anlamına mı geliyor? Hayır, kendimi başka şey-

lere vermem gereken zamanlar vardır. Ancak farklı dua türlerine baktığımızda, her zaman, her durumda, her yerde dua edebileceğimizi ve Rab'bin, ettiğimiz başka dualar kadar ruhsal ve güçlü olan bu duaları da duyacağını anlayacağımızı düşünüyorum.

Şeytan'ın neden dua hayatımız konusunda bizi kötü hissettirmek istediğini biliyor musunuz? Çünkü bize doğru bir şekilde dua etmediğimizi düşündürebilirse, onu zorunluluktan ötürü yapacağız. Ancak imanla etmemiş olacağız; bu yüzden de bize hiçbir yararı dokunmayacaktır.

Dua İlkeleri

Petrus'la Yuhanna, dua vakti tapınağa çıkıyorlardı...

Elçilerin İşleri 3:1

Birçok insan dua yaşamları konusunda kendilerini belirsiz bir suçluluk içinde hissederler. Böyle bir şeye gerek yoktur, çünkü her kişinin kendi bireysel dua yaşamı vardır ve başka hiç kimseninkine benzemesi gerekmez.

Evet, duanın izlenmesi gereken kesin ilkeleri vardır. Örneğin, dua etmek için bir

yer ve zaman belirlemek konusunda kendimizi disipline sokmamız iyi bir şeydir.

İncil'de bile, yukarıda Elçilerin İşleri kitabında gördüğümüz gibi, ilk elçiler günün belirli zamanlarını belirli bir yere gidip dua etmek için ayırmışlardı. Bu kendini terbiye etmek için iyi bir yöntemdir ve yanlış bir tarafı yoktur. Ama bu duanın sonu değil, başlangıcı olmalıdır.

Önemli olan, kendimize has bireysel bir dua programı belirlemek için kendimizi terbiye edip fazla düşünmeden uyguladığımız bir yaşam tarzı haline gelene dek bu programı sürdürmemizdir.

Bir aralar kendimi diş fırçalamaya alıştırmam gerekmişti. Şimdiyse bunu o kadar uzun bir zamandır yapıyorum ki, hiç düşünmeden fırçalayıveriyorum. Gece yatmadan önce, sabah kalktığımda ve her yemekten sonra dişlerimi fırçalıyorum. Artık diş fırçalamak günlük hayatımın olağan bir parçası.

Aynı şey, Rab'le olan birlikteliğimize başladığımızda da geçerlidir. Önce bazı alanlarda disiplinden çok uzak olduğumuz için kendimizi disiplin altına sokmamız gerekebilir. Ama bir süre sonra bunlar yaşam-

larımızın öylesine alışılmış, olağan bir kısmı haline gelir ki, onları hiç düşünmeden yaparız.

Kutsal Ruh'un, bunu yapmasına izin verirsek, bizi durmadan dua etmeye yönelteceğine inanıyorum. Öyle ki, dua etmek, nefes almak gibi doğal hale gelsin. Bu gerçekleştiğinde dualarımızı sürekli olarak sunabileceğiz.

Her sabah, "Günaydın Rab, seni seviyorum" diyerek kalkabiliriz. Kahvaltı sofrasına giderken, "Baba, bana karşı çok iyisin" diyebiliriz. İşe, "Bugün benim için yapacağın tüm iyi şeylerden ötürü sana teşekkür ediyorum, Tanrım" diyerek gidebiliriz.

Gün boyunca, sabah akşam O'nu övüp tapınabilir, bizimle beraber olduğu için şükredebiliriz. Tüm sorunlarımızda bize yardımcı olmasını isteyerek O'nunla iletişim kurmaya devam edebiliriz. Sonra geceleyin uyumadan önce, günün bereketleri için son bir şükran duası sunabilir, esenlik dolu, derin bir uyku dileyebiliriz.

Şeytan bizlere, duruş şeklimiz doğru olmadığından ya da edebi bir biçimde dua etmediğimizden ötürü yaptığımız şeyin dua olmadığını söyleyebilir. Bu, Şeytan'ın

suratına bir tekme atma zamanıdır! Çünkü dua, bedenden ya da ağızdan değil, ruhtan, akıldan ve yürekten gelir.

Duanın olduğu yerde, güç vardır.

Dua Güçtür!

Doğru kişinin (*içten ve sürekli*) yalvarışı çok güçlü ve etkilidir.

Yakup 5:16

Yalın bir şekilde ve inanarak edilen dua, güçlüdür! Hatta kalpten edilen sürekli duadan daha güçlü hiçbir şey yoktur!

Şeytan'ın dua yaşamımız konusunda bize işkence etmesinin ve dua konusundaki sadakatimizi zedelemeye çalışmasının sebebi, bizi sürekli zayıf, güçten yoksun bir halde tutmak istemesidir. Kendisinin yer yüzünde yapmakta olduğu işleri mahvedenin ve Tanrı'nın isteğinin gerçekleşmesini sağlayanın imanla, sürekli edilen dua olduğunu biliyor.

Ne zaman kendimizi dua yaşamımız konusunda suçlu hissetmeye başlarsak, o zaman imanımızı dua aracılığıyla etkin kılma olanağımız zayıflamaya başlıyor.

Tanrı'nın bizi bu hayatta yapmamız için çağırması olduğu şeyi yerine getirmek için, Tanrı'nın dualarımızı duyduğu ve onlara karşılık verdiği konusunda güvence almamız gerekir. Dualarımızı bu kadar güçlü ve etkin kılan budur.

Bu yüzden korkmayı bırakmalı ve imarla, her türlü duayla sürekli olarak dua etmeye başlamalıyız!

3



Dua Türleri

Her şeyden önce şunu öğütlerim: ...krallar ve tüm üst yöneticiler dahil, bütün insanlar için dilekler sunulsun, dualar, niyazlar ve şükürler edilsin.

1.Timoteos 2:1-2

3

Dua Türleri

Her şeyden önce şunu öğütlerim: [*içsel olarak*] Tanrı yoluna tam bir bağlılık ve ağırbaşlılık içinde [*dışsal olarak*] sakin ve huzurlu bir yaşam sürelim diye, krallar ve tüm üst yöneticiler dahil, bütün insanlar için dilekler sunulsun, dualar, niyazlar ve şükürler edilsin. Böyle yapmak [*dua etmek*] iyidir (*doğrudur*) ve Kurtarıcımız Tanrı'yı hoşnut eder.

1.Timoteos 2:1-3

Bu ayetlerde gördüğümüz gibi, kendimiz ve başkaları için her tür dua etmemiz gerekir.

İçten ve devamlı dua etmeye başlarken, etmemiz gereken birkaç farklı dua türüne göz atalım.

Teslim (Rab'be havale) Duası

Her şeyi Rab'be bırak (*size yük olan her şeyi O'na havale edin ve dinlenin*), O'na güven (*emin ol*), O gerekeni yapar.

Mezmur 37:5

Öncelikle kendimizi ve yaşamlarımızı Rab'be adayıp teslim ettiğimiz teslim duası vardır. Bu duayı, endişe yükümüzü O'nun üzerine attığımızda yaparız. Tıpkı, 1.Petrus 5:7'de bize söylenmiş olduğu gibi: “Bütün kaygılarınızı (*sıkıntılarınızı, endişelerinizi*) O'na yükleyin. Çünkü O sizi kayırır (*sizinle ilgilenir*).”

Bizleri bunaltan ve mahvetmekle tehdit eden korku ve sorunlarla karşı karşıya olduğumuzda şöyle dua etmemiz gerekir: “Ya Rab, bu endişe yükünü üzerimde taşıyıp bana işkence etmesine ve beni Sana hizmet etmekten alıkoymasına izin vermeyeceğim.

“Baba, şu anda, Senin beni kuvvetlendirmen ve korktuğum halde beni yapmaya çağırmış olduğun şeyi yapmama yardım etmen için dua ediyorum.

“Tanrım, bu durumu Sana bırakıyorum. Şeytan'ın bana, olacağını söylediği bütün

kötü ve hayırsız şeyleri senin ellerine bırakıyorum. Çünkü Senin bana yapmamı söylediğin şeyi yapacağım ve gerisini Sana bırakacağım.”

Korku kabardığı an, dua edersek, onun er geç Tanrı'nın gücü sayesinde yenildiğini göreceğiz.

Aslında bize en çok sıkıntı veren, büyük korkular değildir. Bağları bozan küçük tilkiler gibi (Ezgiler Ezgisi 2:15), içimizden yaşamı akıtıp götüren ve sevincimizi çalıp bize gece gündüz saldıranlar, genellikle o küçük, rahatsız edici korkulardır.

Bu yüzden, ne kadar küçük olursa olsun korkunun ilk belirtisinde ona karşı koyup, “Ya Rab, korkuyla yaşamayacağım. Bunun yerine, her şeyi Sana teslim ediyorum. Senden, bana işkence etmek isteyen, benim için arzuladığın bol yaşamı yaşamama engel olmaya ve benim için hazırladığın iyi ve kusursuz planını yaşamaktan alıkoymaya çalışan bu korkuyu yenmeni istiyorum” diye dua etmemiz gerekir.

Eğer bunu yürekten, içten bir duayla yaparsak, Rab isteğimizi ve adanmışlığımızı onurlandıracak, özgürlüğümüzü korumak için Kendi üzerine düşeni yapacaktır.

Kendini Adama Duası

Bunun için ey kardeşler, Tanrı'nın merhameti uğruna size yalvarırım: kendinizi (*gücünüzü ve bedeninizin tüm üyelerini*) Tanrı'ya diri, kutsal (*adandırmış*) ve O'nu hoşnut eden bir kurban olarak sunun. Ruhsal tapınmanız (*makul olan*) budur.

Romalılar 12:1

Bir şeyi duayla Tanrı'ya teslim ettiğimizde, bu adama duasıdır. Özde, “İşte, ya Rab, sana paramı, zamanımı ve aklımı” – ya da her neyse, “veriyorum” deriz.

Elçi Pavlus, bize bu ayetlerde bedenlerimizin tüm üyelerini ve gücümüzü Rab'bin kullanmasına izin vererek kendimizi O'na adamamız gerektiğini, tapınmamızın bu olduğunu söylüyor.

Çocuklarımızı Rab'be adadığımızda da, “onları Rab'bin terbiye ve öğüdüyle büyütme” (Efesliler 6:4) vaat ederek bir adama duası ederiz.

Yaşamımızı, paramızı, malımızı mülkümüzü, aklımızı ve bedenimizi, kendimizi ve çocuklarımızı Tanrı'ya adadığımız gibi, du-

daklarımızdan dökülen sözleri de adamalıyız – bu da bizi bir sonraki dua türüne götürür.

Övgü ve Tapınma Duası

Bu nedenle, İsa'nın aracılığıyla Tanrı'ya sürekli (*her zaman*) övgü kurbanları, yani O'nun adını açıkça anan (*şükranla yücelten*) dudakların meyvesini sunalım.

İbraniler 13:15

Sanırım hepimiz övgü ve tapınmanın ne olduğunu anlıyoruz.

Övgü aslında Tanrı'nın iyiliğini dile getirmektir. Tanrı'nın bizim için yapmış olduğu bütün iyi şeyleri anlatmaktır.

Tapınmanın en yalın tanımı, Tanrı'yı aşırı bir şekilde sevmektir. Tanrı'nın “değerini” kabul etmektir. O'nun kim ve ne olduğunu görmektir.

Bu yüzden İbraniler kitabının yazarı bizlere Tanrı'yı her zaman, sürekli olarak övmemiz, O'na tapınmamız gerektiğini söyler.

Gördüğünüz gibi, övgü ve tapınma duası, nefes alıp vermek gibi, gece gündüz, an be an gerçekleşmesi gereken bir şeydir.

Tanrı'ya her zaman şükran duymamız, devamlı O'nun bilincinde olmamız, ikrar etmemiz ve İsmi ni dua dolu övgü ve tapınmayla yüceltmemiz gerekir.

Şükran Duası

Her durumda [*Rab'be*] şükredin [*Durumlar her ne olursa olsun, minnettar olun, şükran sunun*]. Çünkü Tanrı'nın [*onu bildiren ve Aracısı Olan*] Mesih İsa da sizin için istediği budur.

1.Selanikliler 5:18

Elçi Pavlus, 1.Selanikliler 5:17'de bizlere durmadan dua etmemizi söyledikten hemen sonra, 18'inci ayette içinde bulunduğumuz durum her ne olursa olsun, bunun bizim için Tanrı'nın isteği olduğunu söyleyerek her şeyde Tanrı'ya teşekkür etmeye yöneltir.

Duanın bizim için bir yaşam biçimi olması gerektiği gibi, şükran sunmak da bizim için bir yaşam biçimi olmalıdır.

Tanrı'ya şükretmek, bir yerlere oturup Tanrı'nın bizim için yapmış olduğu bütün iyi şeyleri düşünmeye çalışarak ve sadece,

“Teşekkürler, Rab” diyerek günde bir kez yaptığımız bir şey olmamalıdır.

Böyle yapmak dindir, yalnız Tanrı'nın bunu talep ettiğini düşündüğümüz için yaptığımız bir şeydir.

Gerçek minnettarlık, Tanrı'nın yalnız yaptıklarından ötürü değil, kimlik ve kişiliğinden dolayı da övgü ve şükran dolu bir yürekten akar. Minnettarlık, bir talebi yerine getirmek, beğeni ve zafer kazanmak ya da bir bereketi alabilmek için gereken koşulları yerine getirmek amacıyla yapılan bir şey değildir.

Baba Tanrı'nın istediği şükran türü, bizde etkin olan Kutsal Ruh tarafından Rab'be o an yaşamakta olduğumuz duyguları sözlü olarak ifade etmeye teşvik edildiğimiz zaman ortaya çıkan şükran türüdür.

Gerçek şükran, Mezmur yazarının, “Şükredin rabler Rabbi'ne, sevgisi sonsuzdur” diye yazdığına dile getirdiği türdeki şükrandır (Mezmur 136:3).

Ruh'ta Dua

Ama siz, sevgili kardeşlerim, kendinizi son derece kutsal olan imanınızın

temeli üzerinde geliştirin [*gittikçe yükselen bir bina gibi*]. Kutsal Ruh'ta dua edin.

Yahuda 20

Efesliler 6:18'de gördüğümüz gibi sadece her zaman, her türlü duayla dua etmekle kalmayıp aynı zamanda Yahuda'nın bize söylediği gibi, dualarımızın "Kutsal Ruh'ta" olması gerekir.

Bizleri dua etmeye teşvik eden Tanrı'nın içimizdeki Kutsal Ruhu'dur. Ruh'un yönlendirişini hisseder hissetmez onu ertelemek yerine, ona kendimizi teslim etmeyi öğrenmeliyiz. Bu, nerede olursak olalım, ne yaparsak yapalım, her zaman her türlü dua etmeyi öğrenmenin bir parçasıdır.

Sloganımız, "Ruh'un kalbimde etkin olduğunu hissettiğim her zaman, dua edeceğim" diyen o eski ruhsal ezginin sözleri olmalıdır.

Eğer her zaman, her yerde dua edebileceğimizi biliyorsak, dua etmek için tam olarak doğru anı ya da yeri beklememiz gerekmez.

Anlaşma Duası

Yine size şunu söyleyeyim, yeryüzünde aranızdan iki kişi, dileycekleri herhangi bir şey [*her şey olabilir*] için uyuşurlarsa [*uyum içinde olurlarsa*], göklerdeki Babam dileklerini yerine getirir.

Nerede iki ya da üç kişi benim adımla (*adıma*) toplanırsa (*Benim izleyicilerim olarak bir araya gelirlerse*), ben de orada onların arasındayım.

Matta 18:19, 20

Aynı görüşte olmaktan kuvvet doğar!

Kutsal Kitap bize, Rab'bin kendisiyle beraber olduğu kişinin bin kişiyi kovalayabileceğini, iki kişininse on bin kişiyi kaçırabileceğini söylüyor (Yasa'nın Tekrarı 32:30). Ama o güç sadece birbirleriyle ve Tanrı'yla uyum içinde olan kişiler için geçerlidir.

Her zaman birbirimizle kavga edip tartıştıktan sonra bir gereksinim olduğunda duada görüş birliğine varmamızı ve böyle bir anlaşma içerisinde edilen duanın etkin olmasını bekleyemeyeceğimiz açıktır. 1.Petrus 3:7'de yazılmış olduğu gibi: "Ey kocalar, aynı şekilde siz de daha zayıf varlıklar olan

karılarınızla anlayış içinde yaşayın. Tanrı'nın lütfettiği yaşamın ortak mirasçıları oldukları için onlara (*evlilik ilişkisinin bilincinde olarak*) saygı gösterin. Öyle ki, dualarınıza bir engel çıkmasın."

Aynı şekilde, bütün hafta vaiz hakkında dedikodu yapıp yakındıktan sonra da ciddi bir sorun hakkında bizimle anlaşarak dua etmesini bekleyemeyiz.

Neden? Çünkü böyle bir durumda birbirimizle ve Rab'le görüş birliğine varamayız.

Tanrı'nın anlaşarak edilen duaları neden onurlandırdığını biliyor musunuz? Çünkü anlaşarak birlikte yaşamamanın ne kadar zor bir şey olduğunu bilir. Bunu yapabilen herkese saygı duyar.

Eğer birbirimizle ve Tanrı'yla görüş birliği içine girersek o zaman dualarımızı çok daha güçlü ve etkin kılmak için dualarımızın arkasında ek bir güç olacaktır.

Toplu Dua

Bunların hepsi, İsa'nın annesi Meryem, diğer kadınlar ve İsa'nın kardeşleriyle tam bir birlik içinde sürekli dua ediyorlardı.

Elçilerin İşleri 1:14

Birlikte dua etmekte büyük güç vardır. Bu ayette gördüğümüz gibi bu, bir tür anlaşma duasıdır.

Elçilerin İşleri kitabı boyunca, Tanrı'nın halkının, "birlikte" toplandığını okuyoruz (Elçilerin İşleri 2:1, 46; 4:24; 5:12; 15:25).

Sonra Filipililer 2:2'de Elçi Pavlus bize, "...aynı düşünce ve sevgide, ruhta ve amaçta birleşerek sevincimi tamamlayın" diyor.

Bu sözlere kulak verir, birbirimizle ve Tanrı'yla uyum ve görüş birliği içinde olursak, ilk yüzyıl elçilerinin Elçilerin İşleri kitabında tadını çıkardığı güçlü sonuçların aynılarının tadını çıkaracağız.

Aracılık (yalvarış) Duası

Her şeyden önce şunu öğütlerim: ...bütün insanlar için dilekler sunulsun, dualar, niyazlar ve şükürler edilsin.

1.Timoteos 2:1

Birisi için aracılık etmek (yalvarışta bulunmak), onun için "gedikte durmak"tır, Tanrı'nın tahtının önünde onun davası için yarmaktır.

Romalılar 8:26, 27’de, Elçi Pavlus Kutsal Ruh’un bizim için Tanrı’nın isteğine göre yakarıшта bulunduğunu söyler.

İbraniler 7:25’de, İsa’nın bizim için, “aracılık etmek (*Tanrı’ya yakarmak*) üzere hep yaşadığını” okuyoruz.

Pavlus 1.Timoteos 2:1’de, “bütün insanlar için” yakarıшта bulunmamızı öğütler, bu, bütün insanlar için dua etmemiz gerektiği anlamına gelir.

Duada yakarmak, İsa Mesih’in yeryüzünde başlattığı hizmetini sürdürmemizin en önemli yollarından biridir.

Sessizlik Duası

...RAB kutsal tapınağındadır. Sussun bütün dünya O'nun önünde.

Habakkuk 2:20

Ben bu duaya ayrıca, “Rab’bi beklemek” de diyorum.

“RAB'den tek dileğim, [*ısrarla*] tek isteğim şu: RAB'bin güzelliğini [*tatlı çekiciliğini ve haz veren güzelliğini*] seyretmek, tapınağında [*O'nun huzurunda*] O'na hayran olmak için ömrümün bütün günlerini O'nun

evinde geçirmek” diyen Mezmur 27:4’te gördüğümüz gibi Davut, Rab’bi beklemenin ne olduğunu çok iyi biliyordu.

Rab’bi beklemeyi öğrenmek çok önemlidir, çünkü insanların çoğu, beklemenin duanın çok önemli bir parçası olduğunu anlamazlar.

Dua sadece “yapmak” değildir, aynı zamanda bir “bekleme” tutumudur da. Dua sadece uzun bir süre durmadan Tanrı’yla konuşmak değildir, O’nu dinlemektir de.

İstek Duası

Hiç kaygılanmayın; her konudaki dileklerinizi (*kesin isteklerinizi*), Tanrı’ya dua edip yalvararak şükranla bildirin.

Filipililer 4:6

İstemek, basitçe Tanrı’dan dilekte bulunmak, Tanrı’dan gereksinimlerimizi karışılmasını istemektir.

Her zaman bir insanın edebileceği en büyük duanın, adına “bana yardım et” duası dediğim, “Bana yardım et, Tanrım, bana yardım et! Ey Tanrım, bana yardım et!” şeklindeki dua olduğunu söylerim. Ben de bu duayı sıkça ederim.

Bazen gece banyoya gitmek için kalkarım ve hiçbir sorun olmadığı halde kendimi, “Ey Tanrım, bana yardım et, bana yardım et” diye dua ederken bulurum!”

Bu şekilde dua etmeye Kutsal Ruh tarafından yöneltildiğime inanıyorum.

“Bana yardım et, Tanrım!” şeklindeki dua güçlü bir duadır. En azından bu şekilde dua edebiliriz.

Bir başka istek duası da basitçe: “Tanrım, Sana ihtiyacım var” duasıdır.

Her şeyi kendimiz yapmaya çalışmayı bırakırsak yaşamlarımızda büyük değişikliklerin olacağını göreceğiz.

Süleyman’ın Özdeyişleri 3:5-7’de şöyle yazılıdır: “Rab’be güven bütün yüreğinle, kendi aklına bel bağlama. Yaptığın her işte Rab’bi an, O senin yolunu düze çıkarır. Kendini bilge biri olarak görme, Rab’den kork, kötülükten uzak dur.”

Size yardım etmesi için Tanrı’ya koşmadan önce tamamen tükenmeyi ve işleri kendi başınıza halledemeyeceğinizin kanıtlanmasını beklemeyin. Bunu denemeden önce bunu yapamayacağınızı bilin. Tamamen Tanrı’ya bağımlı olun.

“Rab, ben bunu yapamam, ama Sen yapabilirsin. Bunu benim aracılığım ile yap. Bütün yüreğimle ve aklımla Sana güveniyorum. Bana yardım et, ya Rab, çünkü Sana ihtiyacım var” diye dua etmeyi öğrenin.

Bu kısacık dua bile, size yaşamdaki en kötü durumlarda yardım etmeye yeterlidir.

Tanrı’yı tanımak sadece birkaç dakikamızı alır, ama günlük hayatımızda birçok başarısızlıktan uzak durmamızı sağlayabilir. Özellikle de Tanrı olmadan hiçbir şey yapamayacağımızı anladığımızda.

“Rab, Sana güveniyorum, bana yardım et” dediğimizde, istek duasını etmişizdir ve bu etkin bir duadır. İstek duaları ayrıca, dilekler, gereksinimler ya da arzuların karşılanması için yapılan yalvarışlardır. Bizi endişelendiren her konuda Rab’le konuşmak konusunda kendimizi rahat hissetmeliyiz. Tanrı’nın bizleri çok sevdiğini ve bizi ilgilendiren her şeyle ilgilendiğini unutmayın.

Öncelikli Şeylere Öncelik Verin

İsa, öğrencileriyle birlikte yola devam edip bir köye girdi. Marta adında bir kadın İsa’yı evinde konuk etti.

Marta'nın Meryem adındaki kız kardeşi, Rab'bin ayakları dibine oturmuş O'nun konuşmasını dinliyordu.

Marta ise işlerinin çokluğundan ötürü telaş içindeydi. İsa'nın yanına gelerek, “Rab” dedi, “kardeşimin beni hizmet işlerinde yalnız bırakmasına aldırmıyor musun? Ona söyle de bana yardım etsin *(kendi üzerine düşeni yapsın).*”

Rab ona şu karşılığı verdi: “Marta, Marta, sen çok şey için kaygılanıp telaşlanıyorsun.

Oysa gerekli olan tek bir şey var. Meryem iyi olanı seçmiştir *[ki bu onun yararınadır]* ve bu kendisinden alınmayacaktır.”

Luka 10:38-42

Şu anda, şimdiye kadar düşündüğünüzden daha iyi bir dua hayatınız olduğunun bilincine varmış olabilirsiniz. Rab'be dua etmek için, özellikle her yeni güne başlarken, belirli bir zaman ve belirli bir yer seçmiş olmak iyi bir şey olduğu gibi, aslında her zaman dua etmekte büyük güç vardır.

Güçlü, etkin bir dua yaşamı geliştirmenin yolu, basitçe, Rab'bin huzurunda vakit geçirmektir. Mesih'in izleyicileri olarak, yaşam biçimimiz bunu merkez almalıdır.

Eğer, güne başlamadan önce Rab'bin huzurunda bir süre oturur ve sonra günün geri kalan kısmı boyunca O'nun bilincinde kalırsak, günlük hayatımızda olağanüstü sonuçlar göreceğiz.

Eğer zamanınız olmadığını düşünüyorsanız, şu kuralı hatırlayın: "Ne kadar meşgulsem, Tanrı'yla vakit geçirmeye o kadar daha fazla ihtiyacım olur." Yapmam gereken ne kadar çok şey varsa, O'nun yardımına da o kadar çok ihtiyacım olur.

Eğer Marta gibi, Rab'le vakit geçiremeyecek kadar meşgulseniz, o zaman fazlasıyla meşgulsünüzdür. Daha çok Meryem gibi olmalı ve önemsiz şeyleri bir süre bırakmayı öğrenmelisiniz ki, Rab'bin ayaklarının dibinde oturabilesiniz ve O'ndan öğrenebilesiniz.

Eğer bunu yaparsanız, O'ndan Egemenliğin anahtarlarını alacaksınız!

4



Egemenliğin Anahtarları

Göklerin Egemenliğinin anahtarlarını sana vereceğim...

Matta 16:19

4



Egemenliğin Anahtarları

İsa, Filipus Sezariyesi bölgesine geldiğinde öğrencilerine şunu sordu: “Halk, İnsanoğlu'nun kim olduğunu söylüyor?” Öğrencileri şu karşılığı verdiler: “Kimi Vaftizci Yahya, kimi İlyas, kimi de Yeremya ya da peygamberlerden biri olduğunu söylüyor.”

İsa onlara, “Ya siz” dedi, “ben kimim dersiniz?” Simun Petrus, “Sen, yaşayan Tanrı'nın Oğlu Mesih'sin” cevabını verdi.

Matta 16:13-16

Petrus, İsa'nın diri Tanrı'nın Oğlu, Mesih olduğunu söylediğinde, yüreğindeki imanı ağzıyla dışa vuruyordu.

Yüreğimizdeki imanı ağızımızdan çıkan sözler aracılığıyla kesinleştirdiğimizi anlamamız gerekir. Tıpkı Romalılar 10:10'da okuduğumuz gibi: “İnsan yürekte iman etmekle (*güvenmekle, Mesih'e bel bağlamakla*) aklanır (*doğru kılınır, Tanrı'ya makbul*)”

olur), imanını ağızıyla açıklamakla (*ilan ya da ikrar etmekle*) da kurtulur.”

Bu yüzden dua bu kadar önemlidir. Çünkü yürekte inandığımız şeyleri söyleyerek dışa vurduğumuzda onları kesinleştiririz.

Kutsal Kitap ayetlerini dua ederken söylemenin önemli olması da bu yüzden. Bunu yaptığımızda, fiziksel alanda söylediğimiz sözlerle ruhsal alanda bazı şeyleri kesinleştirmeliyiz. Sonunda ruhsal olarak kesinleşen, fiziksel olarak görülecektir.

Sürekli olarak Tanrı Sözü'nü doğruluyor, şu tür sözler söylüyor olmalıyız: “Baba, Sana inanıyorum. Beni, Oğlun İsa'yı benim için çarmıhta ölmek üzere yollayacak kadar sevdiğine inanıyorum.

“Senin beni Kutsal Ruhun'la doldurduğuna inanıyorum. Hayatım için iyi bir planın olduğuna ve beni onu yerine getirmek için güçlendirdiğine inanıyorum.

“Meshedilişinin benim üzerimde olduğuna, hastaların üzerine ellerimi koyduğumda onların iyileşeceğine ve cinleri kovduğumda gideceklerine inanıyorum.

“Senin Sözü'ne göre, elimi attığım her şeyin başarıya ve refaha kavuşacağına inanıyorum.”

Tanrı'nın, Kutsal Kitap'ta bizim hakkımızda söylediklerine yürekten inanıp bunları sözlerimizle doğrularak yaşamalıyız.

Tanrı'nın bizim hakkımızda söylemiş olduğu başka bir gerçek de, O'nun bize korku ruhu değil, güç ve sevgi ve özdenetim ruhu verdiğidir. Bu yüzden, sürekli olarak, "Korkmayacağım!" diyerek O'nun sözünü doğrulamalıyız.

İman Galip Gelecektir

İsa ona, "Ne mutlu sana (*kutlusun, şanslısın, imrenilecek durumdasın*), Yunus oğlu Simun!" dedi. "Bu sırrı sana açan insan değil, göklerdeki Babamdır.

"Ben de sana şunu söyleyeyim, sen Petrus'sun [*Yunanca, Petros, yani büyük bir kaya parçası*] ve ben topluluğumu bu kayanın [*Yunanca, petra, Cebelitarık gibi dev bir kaya*] üzerine kuracağım. Ölüler diyarının kapıları (*cehennemin güçleri*) ona karşı direnemeyecektir [*ondan daha kuvvetli olmayacak ya da onu yenemeyecek*]."

Matta 16:17, 18

İsa, bu ayetlerde hangi kayadan söz etmektedir? İman kayasından söz etmektedir. Simun Petrus'a, o sırada sergilediği iman üzerine Kilisesi'ni kuracağını söylemekte ve "...cehennemın kapıları ona karşı direnemeyecektir" demektedir (ayet 18).

Bunun anlamı, cehennemın kapılarının imanla yürüyen kişiyi yenemeyeceğidir.

Korku cehennemden gelir. Bu yüzden Yuhanna, "...korku cezalandırılma düşüncesinden ileri gelir [*korku işkence eder*]" diyor (1.Yuhanna 4:18). Ama korkuya, imanla karşılık verildiğinde, cehennem ona karşı galip gelemmez.

Egemenliğin Anahtarları

Göklerin Egemenliğinin anahtarlarını sana vereceğim. Yeryüzünde bağlayacağın (*uygun olmadığını ya da yasaya karşı olduğunu bildirdiğin*) her şey göklerde de bağlanmış olacak; yeryüzünde çözeceğin (*yasaya uygun olduğunu bildirdiğin*) her şey göklerde de çözülmüş olacak.

Matta 16:19

İsa'nın burada, "size gökte olup biten her

şeyi yeryüzünde gerçekleştirme gücü ve yetkisini veriyorum” demektedir.

Bu, İsa'nın Matta 6:10'da elçilerine öğrettiği duanın yerine gelişidir: “Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de senin istediğin olsun.”

İsa, daha sonra Matta 18:18'de, “Size doğrusunu söyleyeyim, yeryüzünde bağlamış olduğunuz her şey gökte de bağlanmış olacak. Yeryüzünde çözeceğiniz her şey gökte de çözülmüş olacak” dediğinde, bağlama ve çözme konusundaki bu gücün aynısını, bütün öğrencilere vermiştir.

İsa'nın onlara söylediği şey, gökte galip gelen Tanrı'nın isteğini yeryüzünde gerçekleştirmek için verdiği anahtarları kullanma gücü ve yetkisini onlara ihsan ettiğiydi.

O'nun Petrus'a ve diğer elçilere -ve bize- verdiği anahtarların, incelemekte olduğumuz değişik dua türleri olduğuna inanıyorum.

İçten Dua Etkindir

...Doğru kişinin yalvarışı çok güçlü ve etkilidir. İlyas da aynı bizim gibi bir insandı. Yağmur yağmaması için gay-

retle dua etti ve üç yıl altı ay yeryüzüne yağmur yağmadı.

Tekrar dua etti ve gök yağmurunu, toprak da ürününü verdi.

Yakup 5:16-18

Herhangi bir organizasyonda güç ve yetki sahibi olan kimdir? Anahtara sahip kişi değil mi? Anahtarlar ne işe yararlar? Kapıları açar ve kaparlar. Bağlamak ve çözmenin anlamı da budur: Kapıları açmak ve kapamak.

Örneğin, birisi için duayla yakardığımızda, o kişinin hayatında bir bereketin kapılarını açarız. O kişiyi bağlı tutan cehennem hücrelerinin kapılarını açarız.

Aynı şekilde, Tanrı'ya bir şükran duası sunduğumuzda, bereketlerin hayatımıza akması için kapıları açmış oluyoruz.

Öyleyse size ve bana Tanrı'nın Egemenliği'nin anahtarları verilmiştir. Bu dua anahtarlarıyla Tanrı'nın isteğini gökte olduğu gibi yeryüzünde de gerçekleştirmek üzere yetki ve güce sahibiz.

Bu çok büyük bir ayrıcalıktır!

Şeytan'ın bize, dua yaşamımızın etkin olmadığını düşündürmeye çalışmasına şaşmamalı. Bunu, kendisinin karanlık egemenliğini yenmek için dua anahtarlarını kullanmayı sürdürmememiz, bundan vazgeçip dua etmeyi bırakmamız için yapmaktadır.

Şeytan'ın dua yaşamınız hakkında sizi küçümsemesine izin vermeyin. Dualarınızın kendi yeteneğinizden, kutsallığınızdan ya da güzel dua edişinizden dolayı değil, yüreğinizden gelen içten dualar olmalarından dolayı etkin olduklarını bilerek, duayla – her tür duayla– Tanrı'yı tanımaya başlayın.

Bir Talep Olarak Dua

Hiç kaygılanmayın; her konudaki dileklerinizi (*kesin isteklerinizi*), Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin.

Filipililer 4:6

Bu ayete, istek duasından söz ederken bakmıştık.

Dilek nedir? Bu ayete göre, kesin bir istektir. Kesin bir istek için kullanılacak bir başka sözcük, *talep*'tir.

Talep nedir? Bir kişinin yasal olarak hakkı olan, ama henüz sahip olmadığı bir şey ile ilgili isteğidir; aynı askeriyede bir subayın araç ya da teçhizat talep etmesi gibi. Ordunun gereğine uygun atanmış bir subayı olarak, o malzemeyi almaya hakkı vardır, yine de onu alabilmek için kesin bir istekte bulunmalıdır.

Rab bana, dua ettiğimizde, yaptığımız şeyin, Kendisinin gerektiği zaman bize vermek için zaten bir kenara koymuş olduğu şeyi talep etmek olduğunu gösterdi.

Size günlük hayattan bir örnek vereyim. Sizin ya da benim bankada paramız olabilir. Ama o paradan yararlanabilmemiz için, bankaya bize ya da belirlediğimiz kişiye, belirli bir amaç için bir miktar para vermesini isteyen bir çek yazarak onu talep etmemiz gerekir.

Değişik bölümlerin müdürleri hizmetimizin finansman işlerini yöneten kocama gelip kendi bölümleri için para istediklerinde de aynı şey olur. Paranın bu işe ayrılmış olmasına rağmen, onlara herhangi bir para vermeden önce, istedikleri miktarı ve bu paranın hangi amaçla kullanılacağını bildiren yazılı bir talepte bulunmaları gerekir.

Dua da budur; Tanrı'dan, günlük hayatımızı ve hizmetimizi devam ettirebilmek için gereksinimimiz olan şeyi istediğimiz göksel bir taleptir.

İsa'nın İsmiyle İsteyin

Bunun gibi siz de şimdi kederleniyorsunuz (*sıkılıyor, üzülyörsünüz*), ama sizi yine görecekim ve (*o zaman*) yüreğiniz sevinecek. Sevincinizi (*neşenizi, hoşnutluğunuzu*) kimse sizden alamaz.

O gün bana hiçbir şey sormayacaksınız (*sorma ihtiyacınız olmayacak*). Size doğrusunu söyleyeyim, BENİM ADIMLA (*beni tam olarak ifade eden adımla*) Baba'dan ne dilerseniz, onu size verecektir.

Yuhanna 16:22, 23

Kutsal Kitap, Tanrı'nın bizim hakkımızdaki her şeyi bildiğini söyler (Mezmun 139:1-6). Biz Tanrı'dan bir şey istemeden önce, Tanrı bizim neye ihtiyacımız olduğunu bilir (Matta 6:8, 32). Buna rağmen Tanrı bizlere Kendisinden istememizi buyurmuştur (Matta 7:7).

Gereksinimimiz olan şeyleri içimizden dileyerek alamayız. “Keşke daha çok param olsaydı,” “Keşke şu baş ağrım geçseydi” ya da “Keşke korkusuz bir şekilde yaşayabilseydim” diyerek etrafta dolanmak göksel bir talep değildir.

Yakup 1:5-8’de okuduklarımıza göre, Tanrı’nın bereket ambarından talep ettiğimiz şeyi, onu almış olduğumuza inanarak imanla istememiz gerekir.

Yuhanna 16. bölümdeki bu ayetlerde, İsa çarmıha gerilmeden önce öğrencilerine söylediği bu sözlerle dua ederken yalnız imanla değil, O’nun adıyla da dua etmemiz gerektiğini açık bir şekilde dile getirmiştir.

Bu, söylediğimiz her şeyin sonuna sadece, “İsa’nın ismiyle” sözlerini eklemek anlamına gelmemektedir. Eğer dikkat etmezsek o kadar dindar bir hale gelebiliriz ki, ağızımızdan çıkan her şey, “haleluya,” “Tanrıya hamdolsun,” ya da “İsa’nın ismiyle” diye bitebilir. Böyle bir şey olduğunda, bu sözcükler çok geçmeden anlamlarını yitirirler.

İsa’nın sözünü ettiği şey bu değildi. Tanrı’nın isteğini gökte olduğu gibi yerde de gerçekleştirmek için bize yapmamızı buyurmuş olduğu şekilde O’nun adının yetki-

sini kullanmamızdan söz ediyordu. Baba Tanrı'ya O'nun egemenliğini bu dünyaya getirmek için gereksindiğimiz şeyler için Oğlu'nun imzasını taşıyan bir talep sunmamızdan söz ediyordu.

Yanımızda çalışanlar senelik izin hakkına sahiptir. Bu onların yasal haklarıdır. Ama bu tatili yapmaya hakları olduğu halde, bu izin için bir talepte bulunmazlarsa, bir gün bile olsa izne ayrılamazlar.

Göklerde bizi bekleyen, İsa Mesih'in dökülen kanı aracılığıyla satın alınmış ve bedeli ödenmiş bir mirasımız vardır (Efesliler 1:11, 12). Bu yasal olarak bizim hakkımızdır. Ancak sorun, yeterli talepte bulunmuyuşumuzdur.

Yanımızda çalışan biri, finansman müdürümüz olan Dave'den izin için bir talepte bulunursa ve o kişi hak etmiş olduğu tatile çıkmak için izin almazsa, çok geçmeden Dave'e gelip, "İzin talebim kayıp mı oldu? Hak ettiğim izne ne zaman çıkabilirim?" diye soracaktır.

Tanrı'ya, İsa'nın ismiyle bir talepte bulunur ve imanla istemiş olduğumuz şeyi alamazsak, Rab'be gidip, O'na, "Baba, talebimi unutmadın değil mi?" diye sorma hak-

kına sahibiz. Bu, saygısızlık değil, imandır. Aslında Rab'bi onurlandırır, çünkü O'na, Kendisi sadık olduğu için sözünü yerine getirmesini beklediğimizi gösterir.

İsa'nın İsmiini Kullanın!

Şimdiye dek [*beni tam olarak ifade eden*] benim adımla [*hiç*] bir şey dilemediniz. Dileyin, alacaksınız. Öyle ki, sevinciniz (*neşeniz, hoşnutluğunuz*) tam olsun.

Yuhanna 16:24

İsa, dilediklerimizi alabilmemiz ve sevincimizin tam olması için Kendi ismiyle istememizi buyurmuştur.

Günümüzde inanlıların hayatında sevinç olmamasının ana nedenlerinden birinin dua eksikliği olduğuna ikna olmuş durumdayım. Dua eksikliğinin bir nedeni de, Tanrı halkının üzerinde dua etmeleri gereken ve Tanrı'dan kendileri aracılığıyla, kendileri için yapmasını istemeleri gereken şeyleri kendi kendilerine yapmaya çalışmalarıdır.

İsa elçilerine, Kendisi ölümden dirildikten sonra durumlarının farklı olacağını söylemişti. Onlara, Kendisinin ölümü ve dirilişinden önce tadını çıkarmadıkları yeni bir güç ve yetkiye sahip olacaklarını söylemişti.

Onlara, “O gün benden hiçbir şey istemeniz gerekmeyecek, doğrudan Baba’ya gidebilirsiniz. O size Benim isimle her ne isterseniz verecektir” demiştir.

İsa’nın adıyla istemek ne anlama gelir?

24’üncü ayete göre, İsa’nın adıyla dua etmek, Baba’ya, İsa’nın olduğu her şeyi sunmaktır.

Dua konusunda bu kadar zayıf olmamızın ana nedenlerinden biri, Tanrı’ya, O’na kendimizi sunmaya çalışarak gidişimizdir. Sorunumuz şudur: O’nu herhangi bir şekilde hayal kırıklığına uğratmışsak, bizim için bir şey yapmasını sağlamak üzere O’nu etkileyecek bir şeye sahip olmadığımızı düşünürüz.

Kutsal Kitap, Tanrı’nın gözünde bütün doğruluğumuzun kirli esvap gibi olduğunu söyler (Yeşaya 64:6). Bu yüzden Tanrı’ya, İsa’nın kanından başka sunacak hiçbir şeyimiz yoktur.

The Word, The Name, The Blood (Söz, İsim, Kan) adlı kitabım hakkında bu kadar heyecanlanıyor olmamın nedeni de budur. Bu kitapta bu konuyu ele alıyorum.

Tanrı'nın Lütuf Tahtı'na İsa'nın kanıyla örtülmüş olarak, O'nun Sözü'ne göre Oğlu İsa Mesih'in adıyla isteyerek geldiğimizde, O'ndan istediğimiz dileklere sahip olduğumuzu biliriz. Bu, bizim kusursuz olduğumuzdan, kendiliğimizden buna layık olduğumuzdan ya da Tanrı'nın bize bir şey borçlu olduğundan değil, Tanrı'nın bizi sevdiğinden ve bize, bizi yapmamız için çağırmış olduğu işi yapmamız için ihtiyacımız olan şeyi vermeyi istediğindedir.

İsa'nın isminde güç vardır. O'nun ismi anıldığında bile gökteki, yerdeki ve yer altındaki her dizin çökmesi gerekir (Filipililer 2:10). Bu ismin gücüyle Tanrı'nın yüceliği için ellerimizi hastaların üzerine koyduğumuzda iyileşecekler, cinleri kovduğumuzda kaçacaklardır. İsa'nın yapmış olduğu işlerin aynısını, hatta bunlardan daha da büyük işleri yapmamız gerekir (Markos 16:17, 18; Yuhanna 14:12).

İsa Mesih kanını dökerek bizler için görkemli bir miras satın almıştır. Bizler şimdi

O'nunla birlikte ortak mirasçılarız (Romalılar 8:17). İsa'nın kurbanıyla hak ettiği her şey, göksel yerlerde bizler için saklanmaktadır. Bizler o ambarın anahtarlarına sahibiz ve anahtarlar duadır.

Korku ve eksiklik içinde yaşamamız gerekmez. O anahtarları kullanıp kapıları açmaya başlayalım ki, göksel bereket ve kutanmalar Tanrı'nın yüceliği için üzerimize aksın; yeryüzünde de gökyüzünde olduğu gibi ilahi isteği yerine gelsin ve bizim de sevincimiz tamamlansın.

Sonuç



Korku, Tanrı'dan değildir. Korku Şeytandandır.

Hıristiyan'ın korkuya karşı sahip olabileceği tek kabul edilebilir tutum (ve ikrarı) şudur: "Bu, Tanrı'dan değil! Buna tahammül etmeyeceğim ve onun yaşamımı yönetmesine izin vermeyeceğim! *Korkuya karşı koyacağım*, çünkü korku bana işkence etmesi için cehennemden gönderilmiş bir ruhtur."

Sık sık korkunun Şeytan'ın Tanrı'nın halkını, gerçek Efendi, İsa Mesih'in önderliği altına girmekten alıkoymak için kullandığı bir ruh olduğunu söylerim.

Tanrı'nın, bizleri kölelikten kurtarıp özgürlüğe kavuşturmak için içimizde özenle çalıştığına inanıyorum. Kutsal Kitap, "Korkma" buyruklarıyla doludur. Daha önce de belirtmiş olduğum gibi, kendi hayatımdaki olaylar beni, "Korkma"nın "Kaçmamak" anlamına geldiğini anlamaya götürmüştür.

Sizi yolunuza devam etmeye ve yapmanız gerekeni, "korkarak da olsa" yapmaya

teşvik ediyorum. Korkudan kaçmayın, bunun yerine dua ve imanla ona karşı durun.

Tanrı'nın sizi *her* korkudan özgür kılmak istediğini unutmayın.

Korku, gerçek görünen sahte kanıttır.

2. Kısım



Kutsal Kitap Ayetleri

Korkunun Üstesinden Gelmek İçin Kullanılabilecek Kutsal Kitap Ayetleri

Musa, "Korkmayın!" dedi, "Yerinizde (*sağlam, güvenli ve yılmadan*) durup bekleyin, RAB bugün sizi nasıl kurtaracak görün..."

Çıkış 14:13

İşte, Tanrınız RAB size ülkeyi verdi. Haydi, atalarınızın Tanrısı RAB'bin size söylediği gibi, gidip orayı mülk edinin. Korkmayın, yılmayın.

Yasa'nın Tekrarı 1:21

Güçlü ve yürekli olun! Onlardan korkmayın, yılmayın. Çünkü sizinle birlikte giden Tanrınız RAB'dir. O sizi terk etmeyecek, yüzüstü bırakmayacaktır.

Yasa'nın Tekrarı 31:6

Sana güçlü ve yürekli ol demedim mi? Korkma, yılma. Çünkü Tanrın RAB gideceğin her yerde seninle birlikte olacak.

Yeşu 1:9

Korkma [*korkacak bir şey yok*], çünkü ben seninleyim, yılma, çünkü Tanrın benim. Seni güçlendireceğim, evet, sana yardım edeceğim; Zafer kazanan (*Doğruluğu ve adaleti sağlayan*) sağ elimle sana destek olacağım...

Çünkü sağ elinden tutan, 'Korkma, sana yardım edeceğim' diyen Tanrın RAB benim.

Yeşaya 41:10, 13

Ey Yakup soyu, seni yaratan, ey İsrail, sana biçim veren RAB şimdi şöyle diyor: "Korkma, çünkü seni kurtardım [*esir kalmanıza izin vermek yerine bedeli ödeyerek sizi fidyeye kurtardım*], seni adınla çağırdım, sen Benimsin.

Suların içinden geçerken seninle olacağım, ırmakların içinden geçerken su boyunu aşmayacak. Ateşin içinde yürürken yanmayacaksın, alevler seni yakmayacak."

Yeşaya 43:1, 2

Çünkü sizi tekrar korkuya götüren kölelik ruhunu almadınız, oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla [*bu ruhun mutluluğuyla*], "Abba (*Baba*), Baba!" diye sesleniriz.

Romalılar 8:15

Size karşı duranlardan *[bir an için bile]* hiçbir şekilde yılmadığınızı duyayım. Böyle *[sürekli ve korkusuz]* davranmanız onlar için bir belirtidir *[kanıttır]* – kendilerinin *(yakında)* mahvolacağını, sizlerin ise kurtulacağını gösteren bir belirti. Ve bu Tanrı'nın işidir.

Filipililer 1:28

Hiç kaygılanmayın *(üzülüp sıkılmayın)*; her konudaki dileklerinizi *(kesin, belirgin isteklerinizi)*, Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin.

O zaman her türlü kavrayışı aşan Tanrı'nın esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır.

Filipililer 4:6, 7

Tanrı bize korkaklık *[ya da ödle, korkudan sinen]* ruhu değil, güç, sevgi, özdenetim *(disiplin)* ruhu vermiştir.

2. Timoteos 1:7

Yaşayışınız para sevgisinden uzak olsun. Sahip olduklarınızla yetinin. Çünkü Tanrı

şöyle dedi: “Seni asla terk etmem, seni asla bırakmam.”

Böylece cesaretle diyoruz ki, “Rab benim yardımcımdır, korkmam. İnsan bana ne yapabilir?”

İbraniler 13:5, 6

Sevgide korku yoktur. Tersine, yetkin sevgi, korkuyu siler atar. Çünkü korku cezalandırılma düşüncesinden ileri gelir. Kor-kan kişi, sevgide yetkin kılınmış değildir.

1.Yuhanna 4:18

Korkuyla Savaşmak İçin Dua



*Ey Tanrım, beni korkudan kurtar.
Cesur ve cesaretli olmama yardım et.*

*Korkmadan vaat edilen diyara gi-
rip sahip olmamı arzuladığın her şeye
sahip çıkmam için bana yardım et.*

*Beni ne kadar çok sevdiğini bilme-
me yardım et, çünkü kusursuz sevgi
(Senin bana duyduğun sevgi) her kor-
kuyu kovacaktır. İsa'nın adıyla, amin.*

Kurtuluş Duası



Tanrı sizi seviyor ve sizinle kişisel bir ilişki kurmak istiyor. Henüz İsa Mesih'i Rabbiniz ve Kurtarıcınız olarak kabul etmediyseniz, şimdi bunu yapabilirsiniz. Şimdi yüreğinizi O'na açın ve şu duayı edin.

"Göksel Baba, Sana karşı günah işlediğimi biliyorum. Lütfen beni bağışla. Beni temiz kıl. Oğlun İsa Mesih'e güveneceğime söz veriyorum. İnanıyorum ki O benim yerime öldü - çarmıhta öldüğünde günahlarımı Kendi üzerine aldı. Yine inanıyorum ki O ölümden dirildi. Şimdi İsa Mesih'e hayatımı teslim ediyorum.

Göksel Baba, bağışladığın ve sonsuz yaşam armağanını verdiğin için teşekkür ederim. Senin arzu ettiğin gibi yaşamam için lütfen yardım et. İsa'nın adıyla, Amin."

Eğer yürekten dua ettiyseniz, Tanrı sizi kabul etti, temiz kıldı ve ruhsal ölümün tutsaklığından azat etti. Zaman ayırıp aşağıdaki Kutsal Kitap ayetlerine bakın ve O'nun-

la yürüyeceğiniz yeni yaşamınızda Tanrı'nın size konuşmasını isteyin.

Yuhanna 3:16	1.Korintliler 15:3-4
Efesliler 1:4	Efesliler 2:8-9
1.Yuhanna 1:9	1.Yuhanna 4:14-15
1.Yuhanna 5:1	1.Yuhanna 5:12-13

Tanrı'ya, sizi Mesih'le olan ilişkinizde büyütecek Kutsal Kitap temelli bir kilise bulmakta yardım etmesi için dua edin. Tanrı her zaman sizinledir. Size önderlik edecek ve sizin için hazırladığı bol yaşamı nasıl yaşamanız gerektiğini gösterecektir.

Yazar Hakkında



Joyce Meyer, Tanrı Sözü'nü 1976 yılından beri öğretmektedir. 1980 yılından beri de Rab'bin hizmetinde tam gün çalışmaktadır. St. Louis, Missouri'deki Life Christian Center'de yardımcı önder olarak, "Tanrı Sözü'nde Yaşam" adında haftalık bir toplantı oluşturmuş, koordine etmiş ve burada öğretmenlik yapmıştır. Beş yıldan uzun bir süre sonra Rab bunu sona erdirmiş ve onu kendi hizmetini kurmaya ve ismini "Tanrı Sözü'nde Yaşam, A.Ş." koymaya yöneltmiştir.

Joyce'un, "Tanrı Sözü'nde Yaşam" adlı radyo programı A.B.D'nin her yerinde 250 radyoda yayınlanmaktadır. Joyce Meyer'in 30 dakikalık "Tanrı Sözü'nde Yaşam" adlı televizyon programı 1993 yılında başlamış, Amerika Birleşik Devletleri'nin her yerinde ve birkaç yabancı ülkede yayınlanmıştır. Öğreti kasetleri uluslararası düzeyde dinlenilmektedir. Kendisi Tanrı Sözü'nde Yaşam konferansları düzenleyerek ve yerel kiliselerde konuşmalar yaparak sık sık seyahat etmektedir.

Joyce ve Tanrı Sözü'nde Yaşam'ın işletmecisi olan kocası Dave, 31 yıldır evliler ve dört çocukları var. Çocuklarının dördü de evli, eşleriyle beraber, Dave ve Joyce'la birlikte bu hizmette çalışmaktadırlar. Joyce ve Dave, St. Louis'in bir sayfiyesi olan Fenton, Missouri'de oturmaktadırlar.

Joyce, hayatındaki çağrının inanlıları Tanrı Sözü'nde sağlamlaştırmak olduğuna inanmaktadır. "İsa, köleleri özgür kılmak için öldü. Fakat birçok Hıristiyan'ın, günlük yaşamında ya çok az bir zafer vardır ya da hiç yoktur" demektedir. Yıllar önce kendisi de aynı durumda bulunmuş olan ve Tanrı'nın Sözü'nü yaşamına uygulamakla zaferli bir yaşam sürme özgürlüğüne kavuşmuş olan Joyce, tutsakları özgür kılmak ve külleri güzellikle takas etmek üzere donanmış olarak yola çıkıyor.

Kaynak katalogu ve hayatınıza tam şifa getirmek için size gereken kasetleri nasıl alabileceğiniz konusunda daha çok bilgi için Joyce Meyer'in ofisine yazınız. Katalog ve kasetler İngilizce olarak mevcuttur.

"Çöl Düşünceleri" adlı VCD'yi Türkçe olarak Yaşam Hizmetleri'nden satın alabilirsiniz.

Joyce Meyer
Tanrı Sözü'nde Yaşam
P.O. Box 655
Fenton, Missouri 63026, USA
Tel: (314) 349-0303



Bütün Korkulardan Özgür Bir Yaşam Sürebilirsiniz!

Birçok insan yaşamlarının tamamını korkudan felç olmuş bir biçimde yaşıyor. Bu ister ölüm korkusu, ister kuaförün saçınızı kötü keseceği korkusu olsun, korku hayatı çekilmez bir hale getirir! Korkudan sadece gitmesini dileyerek kurtulamayız. Tanrı Sözü'yle ona karşı koyulması ve onunla ilgilenilmesi gerekir. Bizim üzerimizde hüküm süremeyeceğini korkuya göstermemiz gerekir!

Kitapları çok satanlar listesinde bulunan Joyce Meyer, bu yapıtında Kutsal Kitap ayetlerinden ve kendi deneyimlerinden hareket ederek korkunun köleliğinden çıkış yolunu sunmaktadır. Bu kitapta, korkuya Tanrı Sözüyle karşı koymayı ve özgürlüğünüzü korumak için "Egemenliğin anahtarlarını" nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz. Joyce, kusursuz sevginin korkuyu nasıl alt ettiğini ve korkuyla mücadelede duanın yaşam değiştiren gücüyle ilgili gerçekleri açıklamaktadır.

Gözdağı ve korkunun artık yaşamınızı bir gün bile yönetmesine izin vermeyin! Korkunun belini kırın ve bugün özgürlüğünüze kavuşun!



HAND OF HOPE®

JOYCE MEYER MINISTRIES WORLD MISSIONS